

België-Belgique
P.B.
3620 Lanaken
12/2636

Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



P 007164
V.U. Benny Sohl
Azaleastraat 13
3620 Neerharen
089/715790

Verschijnt driemaandelijks
Jaargang 24 nr. 1
Januari - maart 2013
Afgiftekantoor
3620 Lanaken

Voorwoord

Beste lezer,

Nu we alweer in 2013 aanbeland zijn, wenst ook de redactie van het Contactblaadje jou een gelukkig Nieuwjaar !

Nieuw in 2013 is de opvolger van Idalie. Ronny maakt sinds enkele maanden deel uit van het team dat werkt in de Sleutel. We wensen Ronny veel succes toe in zijn nieuwe job en hopen dat hij zich vlug thuis mag voelen in onze vereniging.

Als eerste artikel in dit blaadje, volgt er wederom 'Nieuws uit het zuiden', waarin we berichten over het belangrijke werk van Johan Venken in Congo. Herbebossing wordt daar alsmaar belangrijker zowel voor onze als voor de Congolese toekomst.

Intussen zijn we al 5 keer op zomerbouwkamp geweest naar "De Heerlijkheid van Heule". Voor al het werk dat daar verricht werd, kregen we een dankwoordje dat we graag met jullie delen.

Tenslotte besteden we ook nog aandacht aan al het werk dat de nu 97-jarige Maria Frederix heeft verricht voor de woonwagenbewoners.

Veel leesplezier!

De Redactie

Nieuws uit het zuiden

Johan Venken heeft in Congo de handen vol met het herbebossingsprogramma. Toch vindt hij nog de tijd om regelmatig een verslag door te sturen over zijn werkzaamheden en ervaringen. We laten jullie met plezier meelesen.

De week van 12 november tot 18 november

Deze week vooral bezig geweest met snoeiwerk. We hadden drie dagen voorzien om de bomen op de site van Telecom te gaan snoeien. Het gaat hier over een 1500-tal bomen. Het is een bosstrook geworden van 1,2 km lang en 15 meter breed. En het snoeiwerk wordt toch wel dikwijls onderschat. En zeker in dit geval dat het al ging om bomen van drie jaar oud was het toch wel veel werk. We deden het met drie mensen, ikzelf, Jean van Apre en Tatu Yaounde een van de mensen ter plaatse.

Verder zijn de zusters van Malolle hun 2000 boompjes komen halen op Tshilumba. De site werd echter nog niet omgeploegd in Malolle. De nodige bomen en struiken werden uitgedaan en ontworteld, maar de putten die dat tot gevolg hadden moesten echter nog worden gedempt. Anders kon men er met geen traktor op.

Verder eens op bezoek geweest bij de prachtige lagere school die de bisschop heeft laten bouwen. Echt een juweeltje ! Er werden ook reeds bomen rond geplant, een gedeelte accacia's en een gedeelte fruitbomen. Voor 70 % staan de bomen er nog, maar ze zullen wel eens moeten onderhouden worden. Verder heeft onze bisschop gevraagd om enkele honderden accacia's aan de site toe te voegen.

Verder wordt er verder gewerkt aan de site Erika Thijs op Thabor. En deze geeft nu wel een goede indruk alhoewel de boompjes nog wel klein zijn, maar het is opvallend hoe de mensen er over spreken. Vorige zondag was er namelijk een recollectie op Thabor voor alle religieuze communiteiten van Kananga. Het doet wel deugd als je zo een hoop attenties krijgt. Inderdaad, de site op Thabor is een site die onze acties duidelijk in de verf kan zetten. Alleen de werkers van de Thabor hebben de voorbije week weer hun taak niet volbracht. Er was weer onverwacht ander werk komen opdagen. Ook worden heel wat toegangspaden en bloemenperken opnieuw aangepakt op en rond het Centrum Thabor. Ik moet zeggen dat het geheel al bij al een betere look heeft gekregen. Heeft dit ook vandoen met onze activiteiten daar ?

De week van 19 november tot 25 november 2012

Begin van de week op bezoek geweest samen met Frere Emmanuel van de gemeenschap van de Salesianen op hun concessie in Nkonko. Deze concessie is gelegen in de buurt van het ziekenhuis van Tshikaji. Ik was er al eens op bezoek. Toen waren ze volop bezig met de realisatie van de visvijvers. Deze waren nu klaar en al volop operationeel. Verder hadden ze al een heel plantage bananen die nog in een beginfase is, ze waren volop avocado's aan het planten en ook ananassen. Opmerkelijk is dat hun concessie redelijk geïsoleerd gelegen is. Je krijgt daar zicht op enorme oppervlaktes die nauwelijks geëxploiteerd worden. Zij hebben weinig last van diefstal omdat er praktisch geen volk passeert. Hier hebben ze meer last van natuurlijke vijanden. Die dag hadden de werkers een slang van wel twee meter lang gevangen die in hun vijvers op jacht was op hun tylapia.

De Salesianen hebben blijkbaar goede contacten hier met de plaatselijke chef. De chef zou hen 600 ha grond toegezegd hebben. We hebben dat gebied eens over de lengte van 2,8 km doorkruist en het geeft me een redelijk goede indruk. Dit terrein wordt afgebakend door een riviertje waar een redelijke grote waterval op zit. Hier zouden ze willen aan stroomproductie doen en deze plaats lijkt ook interessant voor een eventuele toeristische site. Hij liet me zien waar ze wilden herbebossen en uiteindelijk heb ik hen twee ha toegezegd. De twee ha bos die minimum zouden moeten gerealiseerd worden met het geld van de Wereldwinkel in Maasmechelen. Deze week werden de mensen al gemobiliseerd en zou er al een begin gemaakt worden met de realisatie van een eerste hectare.

Ook bij de zusters van de Carmel was men deze week volop in actie. Twee hectare grond werden omgeploegd door een traktor van de Presar. Alvorens te beginnen planten zou men er eerst nog eens met een eg moeten overgaan.

18 december 2012

Vorige week werd er hier een conferentie gegeven door Damien Kalomba, de verantwoordelijke voor het REDD + programma. REDD staat voor Reduction of Emissions by deforestation and degradation of environment. Damien is al geruime tijd hier in Kananga en heeft al heel wat bezoeken gebracht aan allerlei activiteiten. Ook onze site ORS werd bezocht en wij zijn op dit ogenblik de grootste herbebassingssite van de Westelijke Kasai provincie. Wij komen dan ook in aanmerking voor financiering vanwege dat programma. Het is namelijk dat de houtkap werkelijk het grootste deel voor zijn rekening neemt wat betreft de uitstoot van de CO2 die aan de basis ligt voor de opwarming van onze planeet. Zo moet er kost wat kost een halt worden toegeroepen aan die enorme houtkap die er bezig is op het

Afrikaanse continent. Zo zou iedere boom zo lang mogelijk moeten gespaard blijven van eventuele kap. Dat duidt ook op de hoogdringendheid en dat de zaak op het ogenblik uit de hand aan het lopen is. Iedere boom die gekapt wordt stoot de volledige CO₂ die hij ooit opgenomen heeft uit en heeft zelf geen capaciteit meer om CO₂ op te nemen.

Voor iedere boom waarvan kan bewezen worden dat hij 1 ton CO₂ kan opnemen betaalt REDD een prijs van 5 tot 8 euro afhankelijk van de wereldmarktprijs van 1 ton CO₂. Op basis van de boomomtrek en de hoogte van de boom verwerkt in een formule kan men berekenen hoeveel CO₂ de boom opneemt. Volgens Damien kan een accacia die gedurende 5 jaar geëvolueerd heeft op een normale manier gerust een ton CO₂ opnemen.

Als ik dan zo de site van Telebouworde Neerharen neem, een site die we geplant hebben in het jaar 2006 en die in totaal 1600 bomen telt zou REDD ons in het slechtste geval 8000 euro en in het beste geval 12800 euro betalen. In werkelijkheid heeft ons die site voor het kweken van de bomen, het planten en het onderhouden 1600 euro gekost. Hier mogen we toch wel van een rendement spreken. Als we dan nagaan dat we op onze site van ORS 22000 bomen hebben staan voor het ogenblik dan zou ons de toekomst wel eens roze in de ogen kunnen schijnen.

De toekomst kleurt duidelijk groen. En de klimaatopwarming, wat een duidelijke bedreiging is, geeft hier duidelijk enorme kansen aan de Congolese bevolking. En dat het wel eens drukke tijden kunnen gaan worden dat wordt ik al duidelijk gewaar. Onze kweekterreinen zijn volledig leeg alhoewel er dagelijks in gewerkt wordt. Hoeveel vragen dat ik al van mensen gekregen heb om eens een bezoek te brengen aan hun site om deze eventueel in aanmerking te nemen voor herbebossing? Ik weet het niet meer. Maar het is duidelijk dat de Congolezen er maar moeten gaan aan staan. Bomen planten is nu de boodschap. En de boom zal bepalend zijn voor hun verdere toekomst, dat is nu al wel duidelijk.

Tekst : Johan Venken

Hoe heerlijk kan het zijn ...

Vijf jaar na elkaar zijn we in de zomervakantie op bouwkamp gegaan naar de Heerlijkheid in Heule. We zijn er elke keer weer met open armen en met de grootste gastvrijheid ontvangen. We hebben er samen met de medewerkers en lokale vrijwilligers gebouwd en verbouwd. De mensen van de Heerlijkheid stuurden ons deze mooie dankwoorden die we graag met jullie delen.

Vandaag, 7 november, kwamen alle koeien weer thuis. Na een verblijf voor sommigen (de koeien die niet gemolken worden) van ongeveer 6 maanden op weides in de buurt zijn de koeien weer allen bij hun stal. Elk jaar is dit een speciaal moment op de heerlijkheid.

Maar dit keer was het anders. Nu moesten de koeien bij hun thuiskomst niet door 30 cm diepe modder. Nee, er ligt een betonplaat waar ook al een deel mest opgeslagen is, waar wat machines op staan voor aan de tractor, maar waar ze ook hun poten en hoeven gezond houden. Heerlijk !

En hoe heerlijk het vandaag aanvoelt om die beton daar te hebben, voor ons was het nog heerlijker om hem te gieten met de mensen van Telebouworde. Elk jaar op rij sprong onze heerlijkheid vooruit dankzij het bouwkamp. Jaar na jaar realiseerde Jef met de bende ongelooflijke zaken. Elk jaar was het spannend of het zou lukken en elk jaar stapelden de geweldige mensen de heerlijke realisaties op.

Elke dag lopen hier jong en oud over vloeren van de bouworde, langs muren gezet of gevoegd tijdens een bouwkamp. Elke dag voelen we het verschil van de onmetelijke inzet van de voorbije 5 bouwkampen. Elke dag valt het op wat er allemaal mogelijk was gedurende de weken van de Telebouworde Limburg.

We wensen dat we voelbaar kunnen 'Dank u' zeggen voor alles wat de voorbije jaren werd opgebouwd. Vijf jaar de eer hebben om een bouwkamp met deze geweldige mensen te mogen ontvangen. Het is veel. Dank voor de veelheid, de gulheid.

Volgend jaar rond 7 november zullen de koeien die op de weide staan, weer naar huis komen. De beton zal er nog liggen, maar volgend jaar zal het anders zijn. Er zal geen bouwkamp hebben neergestreken in de zomer. Jef zal niet, met of zonder pijnlijke rug, om 5 uur 's morgens op de heerlijkheid in Heule hebben opgestaan in juli en augustus...

Missen gaan we het zeker, maar blij zijn we nog veel meer met wat jullie ons reeds gaven, trots dat we elkaar zo mochten leren kennen en super dankbaar voor alle heerlijke dagen die we samen bouwden. Ook dankbaar dat we in vriendschap kunnen uitkijken naar een volgende ontmoeting op het bouwkamp 2013. Waar het ook doorgaat, vanuit Heule hopen we heftig opnieuw een deeltje te mogen zijn van het heerlijke bouwkamp.

Want zo heerlijk als het op een bouwkamp is, is het volgens ons nergens !

Dankbare en goede groeten vanop de heerlijkheid !



Wist je dat ...

... we in 2012 alle papierophalingen goed hebben kunnen afronden.
... we in 2013 al 40 jaar bezig zijn met papierophalingen.
... zuster Lucie en Helene Maesen dit idee hebben aangebracht in 1973.
... we dankzij al dat papier al duizenden euro's hebben kunnen geven aan ontwikkelingsprojecten.
... honderden vrijwilligers hieraan meegewerkt hebben in weer en wind, zowel bij vrieskou als bij topische temperaturen.
... op voorstel van Gerard Gerets (uit Rekem) een hele aanpassing aan het gebeuren is in de Sleutel.
... Ronny, onze nieuwe vaste medewerker in de Sleutel, goed bezig is.
... Sabine elke dinsdag en vrijdag komt helpen in de Sleutel.
... An en Palmyre elke maandag meehelpen.
... An ook woensdagvoormiddag komt.
... Jos en Jo van de Locomotief en Marc van het Veer ook regelmatig komen werken in de Sleutel.
... we niet zouden weten wat te doen zonder al die vrijwilligers.
... Eduard met ons op weg is sinds 1991.
... indien we alle uren van alle **papierophalers** sinds 1973 samentellen, we aan het mooie getal van 124.680 gewerkte uren komen!

Bezinning

Wie zich ooit aan mensen waagt,
minzaam hen door 't leven draagt,
ervaart wellicht zijn broze kracht :
onmacht, onbegrip,
onmacht, onbegrip,
ook al dacht je dat je vrede bracht.

Geloof dan dat het zaad
met zorg gestrooid,
ook al voel je je berooid,
geloof dan dat het zaad
kiemen zal bij dageraad.

uit het lied 'Het kiemende zaad', tekst Oktaaf Rutten, pastoor Proosterbos

In de kijker : Maria Frederix

De 97-jarige Maria Frederix uit Lanaken heeft in december de "Gouden Woonwagen" in ontvangst mogen nemen. Dat is een trofee die het Minderhedenforum en Vroem jaarlijks uitreiken aan een persoon of vereniging die zich inzet voor Roma en woonwagenbewoners.

In de jaren '70 werden wij door Maria gevraagd om speelgoed in te zamelen voor woonwagenbewoners in Genk Horensberg. Enkele weken voor Sinterklaas ging een inzamelactie door in verschillende dorpen. Het inpakken gebeurde in de garage bij ons thuis. De plasticen zakken maakten wij zelf door stukken plastic aan elkaar te lassen met een strijkijzer. Rond Sinterklaas trokken wij naar Genk Horensberg met een groepje van Telebouworde bestaande uit een Sinterklaas en enkele Zwarte Pieten. Toen lag het terrein voor de woonwagens er nog triestig bij, vol modder en vele plassen water. We gingen van woonwagen naar woonwagen om het speelgoed af te geven.

Maria had al langer gezegd dat er iets moest veranderen aan de toestand van het terrein. Na vele contacten met de gemeente waren zij bereid om het terrein aan te passen en per gezin een bergruimte te voorzien met elektriciteit en stromend water. De gemeente zou de materialen bekostigen en Maria had Telebouworde gevraagd om een aantal van die bergruimtes te bouwen.

In 1977 hebben wij dan met een hele ploeg gebouwd. Tijdens het bouwkamp hebben we toen in 2 weken tijd 6 bergruimtes gebouwd van 6m op 6m. Elke berging was in vier verdeeld voor 4 gezinnen. Zelfs de directrice van de school in Assebroek, waar wij in 1974 gebouwd hadden, is mee komen mestelen.

Proficiat Maria voor het werk dat je voor deze mensen gedaan hebt. Niets was te veel of te ver. Als er 's avonds telefoon kwam omdat er een kind ziek was of de politie kwam om mensen weg te jagen, ben jij er naartoe gereden. Niet één keer, maar vele keren. Voorbij Hasselt en voorbij Luik. Gewoon om die mensen te helpen.

Gefeliciteerd met de prijs van de "Gouden Woonwagen". We wensen je nog een goede gezondheid !

Tekst : Jef Gerets

Familienieuws

Overlijden

*Het sterven is slechts
het doven van een kaars
als de ochtend is aangebroken.*

Op 21 oktober 2012 is Jozef (Zjef) Rutten overleden op 80-jarige leeftijd.

Vele jaren heeft Zjef Rutten meegewerkt bij Telebouworde, vooral samen met Jan Reyskens, Vic en Nestor Jaspers. Hij werkte mee aan vele projecten, het grootste was zeker Huize Lieve Moenssens. Maar hij werkte ook mee aan het kinderrechten tehuis in Alken, de Alverberg in Kortessem, de bioboerderij, enz ...

Wij hebben Zjef gekend als een stille werker, altijd vriendelijk en met veel geduld. Alle werk deed hij, niets was te moeilijk of te zwaar.

Wij zijn heel dankbaar dat we met Zjef hebben mogen meewerken. Vele schakelaars, stopcontacten en bedradingen in de zekeringkast heeft hij geplaatst.

Dank je wel Zjef in naam van de vele mensen en projecten waar je aan meegewerkt hebt.

Telebouworde Limburg biedt de familie zijn christelijke deelneming aan.

Agenda januari - april 2013

Zaterdag 12 januari 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Zaterdag 9 februari 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Zaterdag 9 maart 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Vrijdag 15 maart 2013, 19u30 in de Sleutel in Neerharen
Algemene Vergadering

Zaterdag 13 april 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Tekst ?

Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen !
Stuur naar : info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding "tekst Contactblaadje". Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 maart 2013**

Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !
Rekeningnummer: BE39 73536203 6219

Telebouworde Limburg vzw

www.telebouworde.be

info@telebouworde.be

Rekeningnr.: BE39 73536203 6219

De Sleutel

Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen

089/71.75.13

Telebouworde Neerharen

Jef Gerets

Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen

089/71.56.87

Telebouworde Hasselt

Jan Reyskens

Dormaelstraat 26 3511 Kuringen

011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden

Permanente Bouwgezellen

Kapelstraat 73 3550 Heusden

011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar

Bouworde vzw - www.bouworde.be

JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven

Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar

www.herender.be

JP Minckelerstraat 78, bus 2 - 3000 Leuven

016/25.91.45

Adreswijziging

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons weten op volgend adres :

Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen

of via email op info@telebouworde.be